



Protestantse Gemeente Sexbierum-Pietersbierum

ZONDAGSBRIEF

Jaargang 8, nummer 20, 1^e zondag 40dagentijd zondag 18 februari 2024

Allen van harte welkom en een hele goede en gezegende dienst toegewenst!

9.30 uur

Voorganger:

Ouderling:

Diaken:

Aansteken kaars:

Lector:

Organist:

Koster:

Beamteam:

Sixtuskerk

Ds. Martha Kroes

Anna Ykema

Marten Kuiken

Diaken van dienst

Pietsje van der Zee

Gerrit de Vries

Henk Smits

Liza Zijlstra, Joop Drost

- na afloop van de dienst is er koffie/thee en limonade drinken in het koor van de kerk!

LITURGIE

Orgelspel

Lied voor de dienst 213: 1, 2, 5 – *Morgenglans der eeuwigheid*

Stilte – Consistoriegebed

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Aansteken kaars van verbondenheid met onze partnergemeente Mestlin

Intochtslied 218: 1, 2, 3, 4 – *Dank U voor deze nieuwe morgen*

Bemoediging en Groet

Psalm 25: 2 – *Here, maak mij uwe wegen*

Gebed van inkeer

Psalm 25: 3, 4 – *Denk aan 't vaderlijk meedogen*

Op avontuur naar Pasen - uitdaging van de week!



Lezing uit Oude Testament: Genesis 9: 8-17 (NBV21)

Muziek: *Kleuren van de wind* (uit film 'Pocahontas'; zang: Pia Douwes)

Lezing uit Evangelie: Marcus 1: 12: 15 (NBV21)

Lied 91a: 1, 2 – *Wie in de schaduw Gods mag wonen*

Preek

Orgelspel

Lied 837: 2, 3, 4 – *Volgen wij, Heiland, niet uw spoor*

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collecte

1^e KIA Binnenlands Diaconaat - Nederland

NL20 RABO 0325 5024 98 t.n.v.

Prot. gemeente Sexbierum-Pietersbierum

2^e Kerkrentmeesters

NL25 RABO 0325 5003 71 t.n.v.

Prot. gemeente Sexbierum-Pietersbierum



Slotlied 801: 1, 2, 4, 5 – *Door de nacht van strijd en zorgen*

Zegen - Amen

Orgelspel

Kleuren van de wind

Ben ik een onwetende wilde?

Jij bevoer de hele wereld

Je kijkt vast niet verkeerd

Toch heb ik het idee

Dat de wilde van ons twee

Degeen is die niet luistert en niet leert

Die niet leert

Jij denkt dat het land waar jij belandt van jou is

Jij plukt de aarde als een aasgier kaal

Maar ik weet elke rots en boom, elk wezen

Heeft een ziel, heeft een leven, heeft een taal

Jij noemt de mensen eigenlijk pas mensen

Als die mensen precies zo zijn als jij

Maar treed eens in het voetspoor van een vreemde

En dan leer je in een oogwenk zoveel bij

Hoor je ooit de wolven ode brengen aan de maan

Of vraag jij ooit een lynx waarom hij spint?

Ben je doof voor alle stemmen van de bergen?

Ben je blind voor alle kleuren van de wind?

Ben je blind voor alle kleuren van de wind?

Kom, ren en laat je leiden door de lariks

Het hert toont zijn betoverend domein

Verover het en rol je door die rijkdom

Maar vraag nooit wat het waard zou kunnen zijn

De regen, de rivier, het zijn mijn broeders

De reiger en de otter, lucht en land

En alles staat met alles in verbinding

In een cirkel, een oneindig groot verband

Hoe hoog reikt de esdoorn ooit?

Wie de bomen rooit

Hoort het antwoord nooit

Die hoort nooit de wolven ode brengen aan de maan

In wit of koper, ongeacht je tint

Blijf niet doof voor alle stemmen van de bergen

Blijf niet blind voor alle kleuren van de wind

Wie de aarde zo begeert

Vindt slechts aarde tot hij leert

Het te zien in alle kleuren van de wind

Toelichting 1^e collecte: KIA Binnenlands Diaconaat: Nederland

Omzien naar gevangenen

In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd en zitten een korte of langere gevangenisstraf uit. Jezus vraagt ons niet te oordelen, maar barmhartig naar hen om te zien. Daarom reiken we (ex-)gevangenen, tbs-patiënten en hun familie een helpende hand om te werken aan herstel. Kerk in Actie ondersteunt diverse initiatieven in Nederland die omzien naar gevangenen en hun partners en kinderen, hen bezoeken tijdens de detentie, maar een nieuwe kans bieden in de maatschappij. Zoals bijvoorbeeld Exodus, partner van Kerk in Actie, die speciale herfstkampen organiseert waar kinderen kostbare tijd met hun gedetineerde ouder kunnen doorbrengen en samen weer even iets van het echte gezinsleven kunnen ervaren.

Geef in de collecte of maak een bijdrage over op rekening:

NL20 RABO 0325 5024 98 ten name van Diaconie Prot. Gem. Sexbierum- Pietersbierum, onder vermelding van 'collecte KIA Binnenlands Diaconaat Nederland'.

Uitleg liturgisch bloemschikking 40dagentijd en Pasen

De schikking is dit jaar in een bolvorm. Jeremia wees op broodnodige verandering van het leven op aarde om het in de toekomst beter te kunnen hebben. Zijn boodschap viel niet in vruchtbare aarde. Daarom is de bol in het begin van de Veertigdagentijd donkerbruin en wordt deze gedurende de veertig dagen groener: het licht dringt door. De combinatie tussen de teksten uit Prediker en Jeremia versterken het beeld van de ronde vorm; de kringloop van het leven en de holistische kijk op het leven zoals Prediker deze beschreef.

1^e zondag

Jeremia 1:4-19 'De HEER richtte zich tot mij ...' (Jeremia 1:4)

Roeping

Jeremia is geen geboren profeet. Integendeel, hij wordt geboren in een priestergeslacht. Zijn vader is een priester. Je zou verwachten: zo vader, zo zoon. Maar dan klikt er een stem. God roept Jeremia tot een andere dienst, die van profeet. Het overrompelt Jeremia. Net als Mozes strubbelt hij tegen: 'Ik ben geen spreker en bovendien nog jong.' Maar God zet door. Wat Hij begint, geeft Hij niet op. Jeremia moet eraan geloven. Zijn bestemming wordt niet bepaald door zijn afkomst maar door zijn roeping. Hoe zwaar en moeilijk deze roeping ook zal zijn, God zal voor hem zorgen. Hij zal hem de woorden in de mond geven en ter zijde staan. Psalm 91 van deze zondag zingt: 'Wie Mij aanroept, geef ik antwoord, in de nood zal ik bij hem zijn.'

Kernwoorden: roeping, bloesem, hoop,

Schikking

In vers 11 staat beschreven hoe God bij de roeping van Jeremia hem een amandelboom aanwijst. De amandelboom is de eerste boom in het Midden-Oosten die na de winter bloeit.

Bloemengroet:

Zondag 11 februari zijn met een hartelijke groet en felicitatie bloemen bezorgd bij familie Jente Terpstra en Froukje Dijkstra, Hearewei 5, in verband met de geboorte van hun dochter Lienke en zusje van Jilles en Femme.



Dinsdag	20 februari	19.30 uur	Diaconie	
Woensdag	21 februari	19.00 uur	Midweekgebed	Sixtuskerk
Zaterdag	24 februari	9.30 uur	Oudpapier jeugdclubs	

Paasgroetenactie 2024

Een goede wens met Pasen voor gedetineerden binnen en buiten Nederland
Stuur jij ook een kaart?



Tijdens de kerkdiensten in februari kun je een kaart meenemen. Als je de kaarten ingevuld hebt dan kun je deze deponeren in de brievenbus van de Sixtuskerk bij de Terebint, Tsjerkepaed 7, of in de brievenbus bij diaken Lammijna Hanenburg, Riens Westrastrjitte 6, uiterlijk op zondag 18 februari a.s.

FILMAVOND

WOENSDAG 21 FEBRUARI

OM 19.30 UUR IN DE TERSKFLIER



THE PASTOR

Midweekgebed - woensdag 21 februari 2024 om 19.00 uur

Thema: Brood in de woestijn

Voorganger: Ds. Evert Jan Hefting
Organist: Gerrit de Vries
Koster: Henk Smits
Beamteam: Jan Willem en Djurretta Glastra van Loon



Stilte
Aansteken van de kaars

Orgelspel: O Gott, Du frommer Gott – Max Reger (1873 - 1916)

Bemoediging en drempelgebed:

V: Onze hulp is in de naam van de Heer
G: die hemel en aarde gemaakt heeft.
V: Heer, onze God, vergeef ons al wat wij misdeden
G: en laat ons weer in vrede leven. Amen.

Zingen: Psalm 105: 1, 15 - *Loof God de Heer, en laat ons blijde*

Korte inleiding op de lezing

Lezing van de schrift: Exodus 16: 14-31

Moment van stilte

Orgelspel: Improvisatie over psalm 105

Gebeden en stilte:

Voorbeden
Na iedere intentie zingen wij:
V: Zo bidden wij:
A: Heer, onze Heer, wij bidden U, verhoor ons

Stilte / Stil gebed

A: 'Onze Vader'

Zingen: Lied 653: 1, 2, 7 - *U kennen, uit en tot U leven*

Zegenbede: V: Moge de Heer ons zegenen en behoeden
A: (gezongen) Amen