

Bidstond - 12 maart 2025 - Thema: De moed van zachte krachten (Zalig de zachtmoedigen)

19.30 uur Sixtuskerk
Voorganger: Ds. Martha Kroes
Ouderling: Tiny Plat
Diaken: Hiltje Weewer
Aansteken kaars: Diaken van dienst
Lector: Joke de Vries
Organist: Eisje Wissmann
Koster: Sipko Vlietstra
Beamteam: Jappie Plat en Philippus Bakker

LITURGIE

Orgelspel

Lied voor de dienst 248: 1, 2, 3 - *De dag, door uwe gunst ontvangen*

Stilte - Consistoriegebed

Welkom en mededelingen door ouderling van dienst

Aansteken van de kaars van verbondenheid met onze partnergemeente Mestlin

Aanvangslied 283: 1, 2, 3 - *In de veelheid van geluiden*

Bemoediging en groet

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

A: Schepper van hemel en aarde

V: Die niet loslaat het werk van zijn handen

A: En trouw is tot in eeuwigheid

V: De vrede en liefde van God is met jullie

A: Amen

Lied 283: 4

Gebed van inkeer

Lied 256 (3x) - *Blijf met uw genade bij ons*

Bijbellesing: Jesaja 32: 1-8 en Matteüs 5: 5 (NBV21)

Lied 1001: 1, 2 - *De wijze woorden en het groot vertoon*

Overweging

Muziek: *Zachte krachten* - Ensemble Mozaïek

Dank- en voorbeden

V: (...) - zo bidden wij:

A: Heer, ontferm U

Stil gebed

Gezamenlijk Onze Vader

Collecte

1^e KIA Zending: Noord-Kameroen

2^e Kerkrentmeesters

Slotlied 1014: 1, 2, 3, 4 - *Geef vrede door van hand tot hand*

Zegen en Amen

Orgelspel



Zachte krachten

Het zijn de veren die de vogel dragen
Het is het water dat de berg doorsnijdt
Het is de liefde van die zonder klagen
Zijn hele leven aan de ander wijdt

Laat de zachte krachten zegevieren
Om de harde wereld te weerstaan
Zelfs de generaals en officieren
Kunnen zachte krachten niet verslaan

Het is de warmte die het hout doet
splijten
Het is het kuiken dat de schaal
doorbreekt
Het is de troost die het verdriet doet
slijten
Het lieve woord waardoor de haat
verbleekt

Laat de zachte krachten...

Het is de wind waarvoor de bomen
buigen
Het is de vacht die winterkou weerstaat
Het is de streling die het hart doet
juichen
Het is het lied waardoor je zingen gaat

Laat de zachte krachten...

KIA Werelddiaconaat: Noord- Kameroen

Duurzame landbouw in Noord-Kameroen

In Noord-Kameroen regent het drie maanden per jaar. Door het veranderende klimaat, houtkap en slecht bodemgebruik mislukken oogsten. Met steun van Kerk in Actie traint de Lutherse Broederkerk dorpsbewoners in duurzame landbouw, zodat ze hun gezinnen van voldoende voedsel kunnen blijven voorzien. Mensen leren energiezuinig te koken en eigen brandstof en mest te maken. Door landbouw te combineren met bosbouw herstelt de uitgeputte bodem. Er worden mimosa, moringa, neem- en sheabomen geplant en ook spaargroepen en coöperaties opgezet om de krachten te bundelen. Steun via het programma Werelddiaconaat van Kerk in Actie boeregezinnen in Kameroen bij duurzame landbouw.

Geef in de collecte of maak een bijdrage over op rekening:

NL20 RABO 0325 5024 98 ten name van Diaconie Prot. Gem. Sexbierum- Pietersbierum, onder vermelding van 'Collecte KIA Werelddiaconaat Noord- Kameroen'.

2^e Kerkrentmeesters, NL25 RABO 0325 5003 71 ten name van Kerkrentmeesters Prot. Gem. Sexbierum- Pietersbierum